



WOUTER DE HEUS BELICHT WEKELIJKS OPMERKELIJKE GEBEURTENISSEN UIT DE REGIO UTRECHT. REACTIES: WWW.WOUTERDEHEUS.NL

HARDE ACTIE

Eindelijk, er is weer een beetje reuring in de tent aan deze zijde van het kanaal. Voor binnenstedelingen: 'deze' zijde van het kanaal is de westkant, Leidsche Rijn. Nog steeds een stadsdeel waar ik samen met mijn vrouw, twee zonen, kat, cavia en vier goudvissen graag woon. En dat al bijna een decennium. Het rare is: het blijft aan veel mensen die deze zijde van het kanaal mijden als de pest, lastig uit te leggen dat het hier goed toeven is. Nog steeds ontmoet ik vieze gezichten als ik de schone kanten van de nieuwbouw onder de aandacht breng. Dan is het leuk om met studenten te spreken. Afgelopen week werd een heel roedel aankomende architecten en stedenbouwers 24 uur opgesloten in de Paperdome (dat gebouw kent u vast, anders snel gaan kijken, want het is ook bijna weer weg), in de slagschaduw van de snel vorderende landtunnel van de A2. Ze moesten een deel van Leidsche Rijn Centrum opnieuw ontwerpen. Als studieopdracht. Supervisor Jo Coenen zou de plannen beoordelen. De studenten vonden het helemaal te gek, waanzinnig gaaf, dat Utrecht in zo'n korte tijd zo'n groot stadsdeel aan het bouwen is. Waarom dat niet veel vaker nationaal onder de aandacht wordt gebracht. Maar ja, denk ik dan. Als de bestaande stad al een vies gezicht trekt als er over Leidsche Rijn wordt gesproken... Ik zal het blijven uitdragen, dat het goed is wat er aan deze kant van het kanaal gebeurt. Al word ik daar regelmatig in beproefd. Maar dan is er gelukkig weer die reuring, waarmee ik begon. Een groepje Leidsche Rijners is opgestaan om bezwaar te maken tegen de kap van honderden volwassen bomen in het nieuw te bouwen wijkje Grauwarkt. En daar werd ik vrolijk van. Vrolijk van zoveel passie en betrokkenheid om de leefomgeving leefbaar te houden. Van het plannetje Grauwarkt schieten mij ook de tranen in de ogen. Veel teveel woningen op een veel te klein stukje. Er wordt amper rekening gehouden met bestaande elementen als bomen en de eeuwenoude loop van de Oude Rijn. Kappen die zoi, dempen die rommel. Het zou verboden moeten worden, die tekenafel-stedenbouw. Het is ook niet meer uit te leggen. We worden van staatswegen de hele dag geïndoctrineerd dat we de auto moeten laten staan, dat we zuinig moeten zijn met energie, spaarlampen moeten kopen. Dat we als burgers feitelijk de aarde aan het vernielen zijn. Maar er is niemand die tegen een gemeente zegt: ben je helemaal belazerd om honderden volwassen bomen om te zagen voor een paar suffe rijtjeshuizen. Dat die schoen wringt, ziet iedereen. Wel wijzen naar die 'smerige' regimes rond de evenaar die oerbos omzagen, maar wee degene die aangeeft dat wij geen haar beter zijn. En ik ben niet tegen het bouwen van woningen alhier. Maar ik ben er zo voor om dat elegant te doen, creatief zoeken naar mogelijkheden om bestaand groen in te passen. Niet alles op een hoop schuiven en dan van die lullige aangeharkte plekje bedenken. Nogmaals, ik ben geen actievoerder maar wel blij met deze buurtgenoten.

Journalist Weseman op zoek naar dilemma's in Het Duivels Kussen

Gemengd huwelijk nog altijd taboe

Door Ton van den Berg

Ook de relatie van Pauline Weseman zelf werd op de proef gesteld. Moest ze haar kinderen laten dopen? Vanuit haar evangelische achtergrond doe je dat niet en vindt de doop op volwassen leeftijd plaats. Maar echtgenoot Boudewijn komt uit de Gereformerd Vrijgemaakte hoek waar het wel de traditie is kinderen te dopen. "Een dilemma was het. En dan te bedenken dat wij nog uit dezelfde stroming komen," zegt Weseman (36).

Liggen een katholiek en een moslim op één kussen, of een protestant en een boeddhist, dan ligt zo'n gemengd huwelijk nog veel meer onder een vergrootglas, concludeert Weseman die voor haar boek 'Het Duivels Kussen' tien echtparen interviewde waarvan de partners ieder een eigen geloof aanhangen. "Het zijn relaties die op de proef worden gesteld, door anderen en door hun zelf" vertelt Weseman. "Maar ik zag ook in die gesprekken dat het heel leerzaam en verrijkend kan zijn, als je tenminste bereid bent om je eigen geloof niet als de enige waarheid te zien en niet altijd je gelijk wilt halen. Het verdiept je eigen geloof en je relatie enorm en het verbreedt je wereldbeeld."

Het duurde even voordat Weseman tien echtparen voor de interviews had gevonden. "Ik kreeg tips van mensen dat ze misschien wel zo'n stel kenden, maar niet wisten of die nog bij elkaar waren. Meestal was dat ook niet meer zo. En als ik een stel vond, waren ze lang niet altijd bereid daarover te praten. Voor mij blijkt daar wel uit dat er nog een sterk taboe heerst op gemengde huwelijken."

Het voorbehoud om met een journalist te praten, komt volgens Weseman ook uit het feit dat gemengde stellen zich al heel erg sterk moeten verantwoorden in hun eigen omgeving. "Ze krijgen vragen die aan een

'gewoon' stel nooit gesteld zouden worden. Dan vragen familieleden 'Zijn jullie nog wel gelukkig?', alsof ze een probleemgeval zijn! En een katholiek meisje dat met een moslimjongen trouwt hoort dat achter haar rug gezegd wordt dat ze blijkbaar geen Nederlandse jongen kon krijgen. Gemengde stellen zijn een fenomeen, blijkbaar."

Voor de journalist en student Religie en Theologie aan de Universiteit Utrecht Pauline Weseman (die werkt voor Trouw en eerder het AD/Utrechts Nieuwsblad) waren gemengde stellen ook een fenomeen want op een vroege kerstochtend in 2006, uitkijkend naar een mooie religieuze dag die ze zou doorbrengen met haar man en kinderen, vroeg ze zich af hoe getrouwde partners die ieder een apart geloof aanhangen de Kerst doorbrengen. "Een vriendin van mij is getrouwd met een boeddhist en hij vindt Jezus best een geschikte vent, maar een kerstviering zegt hem niets. Hoe beleeft zij zo'n Kerst dan? Hoe eenzaam moet dat voelen? En andersom, als bijvoorbeeld hindoes een speciale viering hebben, of moslims met hun suikerfeest of joden met hun Pesach, hoe gaan die getrouwde stellen daar omderling mee om?"

Er kwamen nog meer vragen naar boven, want als er kinderen komen, wat krijgen die aan geloofsbeleving mee en worden ze wel of niet be-



Pauline Weseman: 'Twee geloven op één kussen kan heel leerzaam en verrijkend zijn'.

(Foto: Ton van den Berg)

sneden, gedoopt of wordt het een beetje van dit geloof en een beetje van dat. "In een huwelijk kunnen partners tegen elkaar zeggen 'Ik houd van rood en jij van blauw' en dat is dan verder geen probleem. Maar bij de keuzes die gemaakt worden in religie raakt het je identiteit. Een kind wel of niet dopen, de een kan dat absoluut niet willen en de ander wel. Allebei heb je gelijk, maar wat doe je nu uiteindelijk?!" Een antwoord op die laatste vraag kreeg Weseman van de geïnterviewde stellen. Vooral de oudere echtparen hadden er door ervaring voor gekozen dat hun kinderen in een van de twee geloven opgevoed werden. "Een beetje van dit en een beetje van dat is een idyllische oplossing die meestal toch niet werkt. Kinderen durven later vaak niet voor een religie te kiezen omdat ze voor hun gevoel dan voor pa of voor ma kiezen. Zo beleven ze dat dan. Nee, het beste is toch dat in een ge-

mengd huwelijk een van de religies wordt uitgekozen voor hun kind." Weseman deed een concessie in haar relatie en besloot dat haar kinderen gedoopt mochten worden. "In zo'n situatie kom je aan heilige huisjes, merkte ik zelf ook. In mijn traditie is het dopen van kinderen echt niet aan de orde en nu ging dat dan toch gebeuren. Wat het makkelijker voor mij maakte was dat de kerk waar we komen het dopen van kinderen erbij hoort, maar ik heb er wel voor gezorgd dat we een uitgebreid ritueel hebben gehouden dat ook tegemoet kwam aan mijn evangelische achtergrond."

Het Duivels Kussen door Pauline Weseman is een uitgave van uitgeverij Ten Have en is voor 14,90 euro verkrijgbaar in de boekhandel. Op 5 mei praat ze over haar boek met de interviewer Tom Staal in de MediaSlok in café Willem Slok (Korte Koestraat 2 in Utrecht) vanaf 21.00 uur.

Lezersactie: win kaartjes voor Walibi World

Ben jij er klaar voor?

Beleef extra lange avonturen in de meivakantie. Walibi World is van 28 april tot en met 2 mei tot maar liefst 21.00 uur geopend. En het wordt nog mooier: de krant mag van Walibi World toegangskarten weggeven aan lezers die de vragen in dit artikel goed beantwoorden.

Maak een vrije val in de megacoaster Goliath, ga het watergevecht aan in de Splash Battle, vlieg over de kop in de El Condor of geniet van een prachtig uitzicht in het reuzenrad. Ben jij een echte durfal of doe je het liever iets rustiger aan? Dat maakt niet uit. Walibi World biedt voor iedereen een uitdagende dag vol plezier met 40 attracties en shows.

Walibi World voert je mee in ontelbare avonturen verspreid over negen "werelddelen". Je favoriete avontuur bepaal je alvast vanuit het reuzenrad. Wat gaat het worden?

FAMILYFUN: AVONTUREN VOOR DE HELE FAMILIE!

Laat de familieachtbaan "Robin Hood" een held van je maken, voel je zo vrij als een vogel in de zweefmolen "Piccolini" of maak een ritje in blinkende oldtimers door de "Tour de Jardin". Even relaxen? Geniet van de verbluffende shows in één van de theaters of ontdek de bijzondere dieren op de kinderboerderij.

WATER: WIE HOUDT HET DROOG?

Ga het watergevecht aan in de hilarische "Splash Battle". De Latijns-Amerikaanse rivier "El Rio Grande" neemt je mee in een wildwaterspektakel. De volgende rivier staat op je te wachten, de "Crazy River".

Kijk voor openingstijden en meer informatie op www.walibiworld.nl

WALIBI WORLD PRIJSVRAAG

Doe mee en win kaarten voor Walibi World. Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor deze prijs? Geef antwoord op de drie onderstaande vragen. Mail de oplossing vóór 4 mei 2008 naar redactie@onsutrecht.nl
Vraag 1: Welk dier heeft Walibi World als mascotte?
Vraag 2: Tot hoelaat is Walibi World in de meivakantie geopend?
Vraag 3: Wat is de naam van de houten achtbaan in Walibi World?

Tot € 12,50 korting bij Walibi World!

Tegen inlevering van deze coupon aan de kassa's van Walibi World, ontvang je € 2,50 korting p.p. op de entreprijs*.

Maximaal 5 personen per coupon. Deze coupon is geldig t/m 30 juni 2008.

*** Niet geldig i.c.m. andere acties en niet inwisselbaar tegen contant geld. Plu volwassenen: 90259 Plu kinderen: 90260**